



Lustrumfles Sjef Henderickx is oer-Schiedams product

“De boot is uit de fles, maar de geest blijft gevangen”. Sjef Henderickx doelt op het bekende souvenir met een bootje in de fles. Hij presenteert zijn ontwerp voor de LustrumKunstFles van de Vrienden van het Jenevermuseum. Henderickx heeft een oer-Schiedams-artistiek-product vervaardigd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Vriendenvereniging in 2014.

De bekende kelderfles is opeens een sloopshelling geworden en een ‘drie-eilanden-schip’ op een zee van jenever. De Schiedamse kunstenaar verklaart zich nader. “De fles heeft een smalle basis en brede schouder. Daardoor ontstaat er een soort helling. Dit kan je relateren aan de scheepsbouw in Schiedam, eens een stad aan de Waterweg. De fles bevat een halve liter Old Schiedam, zodat de inhoud op een zee lijkt. Het etiket heb ik hier op aangepast; het is een soort waterlijn. Jenever werd over de hele wereld geëxporteerd en dat is eigenlijk nog steeds zo”.

Het glazen bootje, dat Henderickx op de fles heeft gemonteerd, is een verhaal op zichzelf. “Als kind ging ik met mijn vader en tante met de trein naar Hoek van Holland om naar de storm te kijken. Bij de pier kwam een klein bootje aangevaren, dat 45 graden slagzij

maakte. Hij redde het net. Dat beeld is op mijn netvlies gebleven. Later – in de jaren van de wederopbouw – gonsde het van dergelijke Libertyschepen”.

Drie eilanden schip

De term drie-eilanden-schip laat zich overigens als volgt duiden. Dergelijke schepen hebben een hoog voorschip en een hoog achterschip, met een stuurhuis in het midden. “Op zee zag je dan alleen het voor-, midden- en achterstuk. Het leek op drie eilandjes die op het water dreven. Ik heb het bootje vaak gebruikt in mijn tekeningen en beelden. Het is een jongensdroom van reizen en avontuur”, besluit Sjef Henderickx die uit liefde voor Schiedam en de jenever vele uren van zijn kunstenaarstijd in de lustrum Vriendenfles heeft gestoken.

Teken nu in!

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan verschijnt er naast de gebruikelijke, jaarlijkse Vriendenfles een bijzondere Lustrum Kunst Fles. Zie het bijgaand artikel over Sjef Henderickx. De unieke kunstfles wordt in een limited edition vervaardigd.

Sjef Henderickx signeert (d.w.z. graveert) elke fles en voorziet hem bovendien van een nummer. Vrienden betalen € 49,50 voor de lustrumfles; € 60,-- voor een tweede en derde exemplaar (niet meer dan drie exemplaren dus p.p.) exclusief verzendkosten.

Vrienden kunnen uitsluitend bij voorintekening een lustrumfles met een nummer-naar-eigenkeuze ontvangen. Voorintekening is mogelijk via de ledenadministrateur tonheuchemer@gmail.com of via 010-426 94 30 of 06 – 83 12 33 53. De lustrumfles en de ‘gewone’ Vriendenfles zijn vanaf zaterdag 22 maart beschikbaar. Hierover volgt nadere informatie, o.a. via onze website www.jenevervrienden.nl



Vrienden gaan op stap in afwisselend Antwerpen

De Activiteitencommissie organiseert op zaterdag 29 maart 2014 een hele afwisselende excursie naar Antwerpen. Op het programma staan zowel een bezoek aan het schitterende nieuwe MAS-museum als aan De Vagant, het allereerste jenevercafé in België.

De bus excursie start om negen uur vanaf het plein bij Schiedam-Centrum. Omstreeks half elf arriveert het gezelschap bij het MAS. Het MAS is een nieuw stadsicoon op de grens van de haven en de stad. Met zijn zestig meter hoogte biedt het een adembenemend panorama van 360° op de stad, de rivier en de haven.

Er is onder andere de permanente collectie kunst van een aantal Antwerpse musea te bezichtigen. De moeite van het bekijken waard zijn de MAS-boulevard, het panorama op het dak, de paviljoenen, de horeca en de MAS-shop. Het MAS is het nieuwste - en meteen ook grootste - museum van Antwerpen. Na het bezoek aan het MAS heeft iedereen de gelegenheid om zelf in de Antwerpse binnenstad rond te neuzen.



Tegen drie uur arriveren de Vrienden bij De Vagant aan de Reyndersstraat. Als allereerste jenevercafé in België koos De Vagant in 1985 resoluut voor een gezellig bruin café waar gasten konden proeven van de Belgische jenevers. Dat zijn er inmiddels meer dan tweehonderd!

Naast het jenevercafé heeft De Vagant ook een kleine expositieruimte met een overzicht van Antwerpse stokerijen, affiches en andere reclamevoorwerpen en een unieke slijterij met een overweldigend aanbod van Belgische jenevers, fruit- en crèmejenever en likeuren.

De Vrienden gebruiken de maaltijd in De Grootte Witte Arend, een gebouw dat uit 1488 stamt. De Grootte Witte Arend is gespecialiseerd in België en in bier. De keuken biedt weliswaar geen overdreven hoogstandjes, maar de bar tapt wel acht soorten bier van 't vat.

De deelnemers worden rond acht uur weer in Schiedam verwacht. De prijs voor deze excursie bedraagt € 45,- per persoon. Dat is inclusief busreis, bezoek musea, proeverij en Antwerpse maaltijd aan het eind van de dag.

Aanmelden via activiteiten@jenevervrienden.nl of Wim van den Bergh, telefoon 06 – 147 44 132.

Frans Eikenbroek overleden

Bekend Schiedammer Frans Eikenbroek is op 11 december jl. overleden. Eikenbroek was naast zijn ondernemerschap als drukker onder meer actief als voorzitter van de stichting Brandersfeesten. Hij fungeerde ook als deken van het Jenevergilde het Gulden Glaasje. Frans Eikenbroek stimuleerde de samenwerking van dit gilde met de Vrienden van het Jenevermuseum.

Nieuwe trap voor zakkendragers

In de nacht van 12 september brandde de opslagloods waar het zakkendragersgilde Sint Anthonis haar historische attributen had opgeslagen geheel uit. Ook de oude branderijtrappen, die belangrijk zijn voor de optredens van de zakkendragers gingen verloren.

Om nieuwe branderijtrappen te kunnen laten maken startten de zakkendragers een sponsoractie. Het bestuur van de Vrienden zegde hiervoor een bedrag van 200 euro toe, goed voor drie van de twintig traptreden.

De eerste branderijtrap is inmiddels door de Schiedamse Molen Restauratiewerkplaats nagemaakt, zodat de zakkendragers tijdens hoogtijdagen en evenementen hun historische beroep weer in volle glorie kunnen uitoefenen. Voor meer informatie over deze sponsoractie zie www.anthonisgilde.nl