

# Gedistilleerd

Nieuwsbrief Vrienden van het Jenevermuseum

www.jenevervrienden.nl

Nieuwsbrief juni 2019

## Excursie Arcen

Op vrijdag 10 mei 2019 zijn zo'n 55 Vrienden inclusief partners per bus naar Arcen (Limburg) gereisd om daar de Graanbranderij "De IJsvogel" en de "Bierbrouwerij Hertog Jan" te bezoeken. Enkele vrienden stonden vast in een file en kwamen met eigen vervoer. We werden rond 11.00 uur bij "De IJsvogel" hartelijk ontvangen met koffie en Limburgse vlaai, een goed begin. Verdeeld in twee groepen werden we door een gids door het leuke oude gebouw geleid. De gids werd alom geprezen voor zijn duidelijke verhaal. Via steile trappen, gangetjes en interessante ruimten kwamen we in het Proeflokaal c.q. de winkel, waar iedereen een proeverijtje van drie producten van De IJsvogel naar keuze kreeg. Het geheel werd afgesloten met een lunchbuffet.



(Foto: Gerda en Ton Heuchemer)

Rond 14.00 uur vertrok het gezelschap met de bus naar de andere kant van het dorp naar de Brouwerij van Hertog Jan met aan de overkant een groot huis om gasten te ontvangen. Hier werden we begroet met een biertje van het huis, waarna we weer in twee groepen de Brouwerij gingen bezoeken. Wederom was er een gids met een goed en duidelijk verhaal en antwoorden op onze vragen. Ook hier weer trap op en trap af van de zaal met alle geuren en smaken van het bier naar de wortketel en de brouwketel en van de hal met vulmachines naar de vatenopslag. Hier lagen o.a. twee gebruikte vaten van ons Jenevermuseum, gevuld met Grand Prestige. Deze komen weer naar Schiedam, uiteraard na een zorgvuldige keuring door de directeur en de stokers in juni.



(Foto: Gerda en Ton Heuchemer)

Ten slotte belandden we in de Schatkamer van Hertog Jan, alwaar honderden flessen Grand Prestige liggen te rijpen, elk voorzien van een label met daarop de botteldatum en de naam van de koper/eigenaar. Aan het einde van de rondleiding mochten we het bekertje, dat we bij het begin ontvingen en waarin we het eigen bronwater van Hertog Jan mochten proeven, deze keer vullen met een biertje naar keuze. De route eindigde onvermijdelijk in de winkel van Hertog Jan waar een enorme keuze aan biersoorten, kaas en worst en natuurlijk souvenirs ons verleidelijk aanstaarde. Door velen werd het nodige ingeslagen voor thuis. (Een lid reserveerde alvast vele dozen voor zijn 80<sup>e</sup> verjaardag over 7 jaar). Het gezelschap vertrok weer richting Schiedam, nadat er een stevige stampotbodem was gelegd, want er was keuze uit drie lekkere stampotten met spek en worst.



(Foto: Jos Poolman)

Voor de Vrienden van het Jenevermuseum een leuke dag, veel gezien en geleerd, goed gezelschap en voldoende te eten en te drinken. Wat een rijkdom!

Ton Heuchemer

## Kandidaat voor de functie van secretaris gevonden!

Het bestuur is verheugd dat de speurtocht naar een nieuwe secretaris resultaat heeft gehad. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zullen wij Kees Reichardt ter verkiezing voordragen.

Kees is gepensioneerd en in een belangrijk deel van zijn werkzame leven actief geweest in de museumwereld. Zijn ervaring en inzet zijn welkom!

Jos Poolman

---

## Sociëteit “de Locomotief”

Op **16 juni** a.s. is er weer een bijeenkomst. Als gastspreker zal optreden Laurens Priester. Laurens Priester is momenteel gemeentearchivaris van Schiedam en teammanager Gemeentearchief. Hij is woonachtig in Schiedam en actief binnen diverse organisaties. Hij zal ons bijpraten over “de relatie tussen de Nederlandse slavenhandel en jenever”. Laurens heeft al tijdens zijn studietijd in het bijzonder interesse gehad in dit onderwerp en kan er veel over vertellen. Uit diverse archiefdocumenten zoals nota's blijkt dat jenever als betaalmiddel werd gebruikt bij o.a. de slavenhandel. Of dit op grote schaal gebeurde, hoelang en wie in het bijzonder daarbij betrokken waren, zijn enige vragen die de heer Priester in zijn presentatie zal proberen te beantwoorden.

**Dus 16 juni, aanvang 14.00 uur, Melcherszaal Jenevermuseum**



Jos Poolman

---

## Jeneverfestival Hasselt

Na een fantastische ervaring in Arcen, staat alweer de volgende trip, exclusief voor “de Vrienden” op stapel.

Het bestuur van “de Vrienden” wil u graag uitnodigen om u op te geven voor het geweldige jeneverfestival in Hasselt België. U móét dat een keer hebben meegemaakt, zo geweldig! De sfeer, het plezier, alle drink – eettentjes overal in de stad, er is zoveel te zien; van antiekmarkt tot demonstraties op de diverse pleinen in Hasselt-centrum, in één woord geweldig!



De reis naar Hasselt zal plaatsvinden op zaterdag 19 oktober 2019. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. We vragen “de Vrienden” maar € 20.- p.p. en gasten € 25.- p.p. We hebben alleen de busreis voor u geregeld. U bent dan de gehele dag in Hasselt, en bent vrij om te doen wat u wilt. Maar uiteraard komen we met suggesties.

Gedetailleerde informatie over deze reis volgt nog. Maar gezien onze festivalervaring in Hasselt is het raadzaam om u vroegtijdig op te geven. Dit kan bij [wimenjokevandenbergh@kpnmail.nl](mailto:wimenjokevandenbergh@kpnmail.nl).

Er kunnen +/- 55- personen in de bus. De praktijk leert dat de bus snel vol is. Heeft u twijfels, informeer eens bij diverse “Vrienden” hoe zo'n reis naar Hasselt is bevallen.

Wim van den Bergh